



op de eettafel van 7 restaurant in provincie Utrecht

HEERLIJKE BOSPROEVERIJ IN HERFSFTPERIODE

Het Nederlandse bos is rijk aan producten die eetbaar zijn. In deze herfstperiode wordt er extra aandacht aan gegeven. Dan vindt er op een aantal bosplaatsen een unieke boslunch of bosdiner plaats. Gerenommeerde koks serveren dan een echte bosproeverij, waar u de heerlijke smaak van (bos)bessen, paddenstoelen of wild in zult ervaren.

Het initiatief voor deze bosproeverij is genomen door de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV). Zij viert dit jaar haar honderdste verjaardag. Een eeuw na de oprichting is de KNBV nog steeds een club van gepassioneerde professionals in de bosbouw. En de doelstelling is – ook anno 2010 – nog altijd actueel: het ontwikkelen en doorgeven van kennis over bomen, bos en alles wat nodig is om dat in stand te houden.

Het bos proeven

De KNBV wil haar honderdste verjaardag luister bijzetten met tal van acties om nóg meer Nederlanders aandacht en begrip voor het bos bij te brengen door ze te verleiden naar het bos te komen. En dan niet alleen om te laten zien dat het bos een recreatieve functie heeft, of dat bos hout levert. In zijn jubileumjaar wil de KNBV de andere kant van het bos belichten. Niet het zien en ruiken van het bos, maar het proeven van het bos.

In deze herfstperiode zal op een aantal plaatsen in of bij een bosgebied een *bosdiner* of een *boslunch* worden geserveerd in een horecagelegenheid onder het motto: “het bos op tafel” De kok maakt voor het gerecht gebruik van de verschillende bosproducten. Het gaat dan niet alleen om de vruchten van bomen en struiken, maar ook van de kruiden op de bosbodem, in de bosranden en in houtwallen. Maar ook het wild uit het bos kan op het bord genuttigd worden.

Voor Nederlanders is zo’n bosgerecht eigenlijk heel ongewoon. Maar in Scandinavië, Duitsland of Polen is het de gewoonste zaak van de wereld. In Zweden trekken mensen in de herfst de dennenbossen in om met speciale harkjes bosbessen en vossenbessen te verzamelen. De Duitsers zijn gek op paddenstoelen (cantharellen) en verzamelen die, zelfs op onze Waddeneilanden.

Restaurants in de provincie

De volgende restaurants serveren het bosmenu in deze herfstperiode:

Restaurant Grand Cafe Groeneveld, Groeneveld 2, 3744 ML, Baarn

Restaurant Herberg den Rooden Leeuw, Drostestraat35, 3958 BK Amerongen;

Restaurant Buitenlust, Burg. Jhr v.d. Boschstaat 13, 3958 CA Amerongen;

Restaurant Brocante, Dribergsestraatweg 54, 3941 ZX Doorn;

Eetcafe De Remise, Hoflaan 2, 3956 EE Leersum;

Restaurant Het Wapen van Rijsenburg, Hoofdstraat 83,3971 KE Dribergen-Rijsenburg;

Restaurant d'Arthuizen,Rijksstraatweg315,3956 CP Leersum.

Mogelijk komen er nog meer restaurants bij. Die staan dan op de jubileumwebsite

<http://langlevehetbos.nl>.

De vruchten van het bos

